

Kunstvorm

Als je mijn stijl zou moeten omschrijven dan is

dat toch wel abstracte, figuratieve kunst.

Ik merk vaak dat de een er dit uit haalt, een ander weer dat, dat is wel leuk.

In mijn doeken gebruik ik veel de cirkel, ook

veel lijnen, maar de cirkel is wel heel erg lekker

om te schilderen. Mijn ideeën ontstaan vaak

gewoon zomaar, dan maak ik eerst daar een

schetsje van, die ga ik later dan uitwerken.



Wie mijn voorbeelden zijn? Die heb ik niet echt,

maar er zijn natuurlijk wel kunstenaars waar

ik graag naar mag kijken, o.a, Miro, Kandinsky, Klee en Dali.

In mijn werk komen vrij veel lichte kleuren

voor, dat maken de doeken juist weer vrolijk.

